



LUNDAGENEALOGEN

Medlemstidning för Lunds släktforskarförening

Nr 1/2022
Årgång 33

Stäket är ett fantasieggande hus med lång historia



I kvarteret Färgaren mellan Kattesund och Stora Södergatan ligger i dag restaurang Stäket i ett trappgavelhus. På 1500-talet ägdes fastigheten av Görvel Fadersdotter Sparre, en svensk-dansk mäktig fru och godsägare. Namnet Stäket kommer troligen från handelsmannen Stäck, som i mitten av 1800-talet fick en medarbetare vid namn Tornberg. Familjen Tornberg kom sedan att äga och bebo huset under ett sekel fram till andra världskrigets slut.

Ur innehållet:

Använd matriklar i släktforskningen

Tre lundakvinnor i politiken

Släktens sekel på Stäket

Verksamhetsberättelse 2021

Program våren 2022

Finn släkten i matriklar och andra bokverk

Alla önskar vi väl att få en mer personlig bild av de släktingar vi letat fram i kyrkböcker och mantalslängder.

Är hon eller han nämnd i en yrkesmatrikel? I någon av universitetens nationsböcker? Eller i en adelskalender?

I bästa fall resulterar sökandet i en fyllig biografisk artikel, ibland bara i en notis om födelseort, och yrke. Har man tur finns det även ett fotografi av personen



PER MOLÉN
Södra Sandby.

Född 26 okt. 1898 i Gislöv, Malmöhus län. F. d. folkskollärare. Skolkassör, ordf. i fattigvårdsstyrelsen, v. ordf. i skolrådet.
Södra Sandby socken.



AND STEEN
Flyinge.

Född 16 april 1875 i S. Sandby, Malmöhus län. Lantbrukare. Landstingsman, kyrkovård, led. i direktionen för Råby skvddssten, ordf. i styr. för S. Sandby sparbank och för Getinge Andelsmejeri, led. i kommunalfullmäktige.
Södra Sandby socken.

Medlemscafé med Zoom-workshop

Vi sätter in ett extra medlemsmöte i slutet av januari. Där visar vi bland annat hur man loggar in på och deltar i ett Zoom-möte. Du som vill ha hjälp med Zoom tar med egen dator.

Det finns även utrymme för att diskutera både allmänna och specifika släktforskarfrågor. Förbered gärna frågor om det är möjligt.

Bilagor till tidningen:

- Kallelse till årsmöte
- Inbetalningskort

Ordförandens spalt

Även om vi fortsatt lever under sviterna av covid-19 och pandemin på intet sätt är över, framför allt inte i vår omvärld, så känns det skönt att vi så sakteliga har kunnat återgå till mer ”normala” förhållanden. Restriktionerna har ju släppts stegvis sen i somras och vi har så smått börjat med fysiska träffar igen efter drygt 1,5 år med i stort sett bara digitala möten.

Släktforskarvecka Skåne i början av juli innebar de första trevande stegen tillbaka till fysiska träffar. Veckan startade måndagen den femte juli med ett antal digitala föredrag via Zoom och besöktes som mest av drygt 60 deltagare. Vår förening presenterade projektet *Lund inom vallarna* i ett relativt välbesökt pass (ca 45 digitala åhörare). På eftermiddagen anordnade vi en rundvandring på Norra kyrkogården. Hösten avslutades med tre fysiska medlemsmöten, vilket kändes bra.

Att träffas fysiskt ger flera möjligheter till spontana kontakter med likasinnade, vilket är svårare i den digitala världen. Tiden med alla Zoom-möten har dock gett oss andra möjligheter att träffas på distans. Det stora utbudet av intressanta föredrag, workshops och liknande är ju också en följd av den digitala tekniken. Ett exempel på detta är den digitala föreläsningsserie som Skånes Släktforskarförbund har haft under 2021.

Det märks även när det gäller våra egna medlemsmöten. Vid fysiska möten är det nästan bara medlemmar boende i Lund och de närmsta byarna som har deltagit. Under de digitala mötena har vi haft deltagare från mer avlägsna delar i Skåne, men även från Karlskrona, Linköping, Stenungsund och Uppsala. Detta gör att jag tror att vi bör sträva mot att jobba med fysiska möten med möjlighet att ansluta även digitalt, s.k. hybridmöten. För att få erfarenhet genomförde vi årets sista medlemsmöte på detta sätt.

Nu över till några funderingar kring varför vi håller på med släktforskning.

Det är säkert flera av er som ibland funderar över målet med er släktforskning. En del har kanske en okänd far/farfar/morfar, eller någon annan ”det talas om i slakten”-historia, som man vill försöka reda ut. För andra kan det, åtminstone i början, vara önskan att komma så långt bak i historien som möjligt och kanske därefter hitta så många nu levande släktingar som möjligt.

I detta arbete kommer man ofta till ett läge, där det av någon anledning saknas till exempel husförhörlängder eller födelseböcker. Man kan då försöka ta hjälp av mantals- eller andra skattelängder. Uppgifterna i dessa är dock ganska knapphändiga till exempel är det vanligt att hustruns och minderåriga barns namn inte är med. Ett av vårens medlemsmöten kommer att ha fokus på DNA-släktforskning, som ju flera av oss har börjat använda för att komma vidare i vår forskning. Innan man beslutar sig för att topsa sig bör man även ha tänkt igenom om man är beredd på att ett DNA-prov bland annat kan avslöja nya och tidigare okända släktband. Vill jag veta detta? Det är också viktigt att förstå att en DNA-träff i sig inte ger svar på hur man är släkt, det krävs ofta en omfattande traditionell arkivforskning för att hitta sambanden.

Jag vill här även ta tillfället i akt att propagera för att bredda och fördjupa kunskaperna om slakten genom att gå till andra källor än kyrkböckerna. Många av er har säkert redan stiftat bekantskap med bouppteckningar. Här får man bland annat reda på den avlidnes arvingar, som i vissa fall kan lösa upp problemen med oäkta barn. Man får även en inblick i familjens levnadsförhållanden. Det kan också vara idé att leta igenom domböcker efter mål, där ens anor kan ha varit delaktiga/omnämnda.

En myndighet, som man kan använda sig av för att spåra sina anfäders bosättningar, är Lantmäteriet och dess olika arkiv. Jag har själv haft nytta av olika skifteskartor för att hitta min anfäders födelsegård och det mönsterskrivarboställe han bebodde under 1800-talets första hälft. Hembygdsföreningarnas arkiv kan ofta bidra med kunskap om livet i bygden man är intresserad av. Vårens första föredrag under Släktforskningens dag handlar just om denna typ av forskning.

Nu i höst har jag tillbringat några dagar på Malmö Stadsarkiv för att ta reda på min fars och hans sju syskons skolgång under 1910/20-talen. Andra källor är olika typer av bildarkiv. För oss i Lund har både kommunen och Lunds universitet omfattande bilddatabaser.

Glöm för all del inte heller bort att om möjligt fråga andra släktingar, främst de äldre, om vad de vet om familjehistorien innan det är för sent

Claes Westrup

Leta efter släktingar bland matriklar och andra bokverk

Vi som har fattat intresse för att försöka kartlägga våra anor eller andra släktingar har givetvis först utgått från vad man själv vet. Många har väl i nästa steg möjlighet att inhämta uppgifter från den samtida delen av släkten, i synnerhet de äldre. Ju längre bak i tiden man söker sig så tunnast denna möjlighet ut för att sedan helt försvinna. För en del står inte sådana kunskapsresurser till buds. Då får man förlita sig på andra källor där kyrkböckerna intar en särställning. Vi har väl alla som en del i vårt forskningsarbete tagit del av den unika information som finns tillgänglig i husförhörslängder, födelse-, vigsel- och dödböcker. Med ledning av dessa uppgifter kan ett skelett av släktfakta konstrueras. Man vill dock gärna försöka få en så personlig bild som möjligt av sina släktingar.

Jag har varken ambition eller kunskap nog att ange alla de olika källor som kan ge insikt om släktingars vandel eller personlighet. Här följer bara några exempel på urkunder som kan vara värda att undersöka. Det som jag vill belysa är olika slags matriklar, yrkesförteckningar och minnesverk. Det finns en uppsjö av sådana böcker. Jag kan inte nämna dem alla och känner inte heller till alla. Den information man kan inhämta spänner från mycket knapphändig till stundom mycket innehållsrik. I en del verk kan man dessutom finna fotografiska porträtt. Inte oväntat är det en överväldigande dominans av män, men det finns även en del kvinnor. Här följer en summarisk översikt och exempel på sådana källor, med särskilt fokus på Lunds universitets nationsböcker.

Svenska adelns ättartavlor, sträcker sig långt tillbaka i tiden och ger genealogiska uppgifter om många släktled. Senast utgiven 1998-2008.

Herdaminen, beskrivning av präster verksamma inom Sveriges 13 stift efter reformationen. Här finns ofta uppgifter om prästernas utbildning, gärning och ibland även beskrivning av deras personlighet (vilken förstås är subjektiv), händelser i deras liv samt uppgifter om deras föräldrar, äktenskap och barn.

Omfånget av texten för var och en varierar från enstaka rader till flera sidor. Alla stift är inte lika ingående beskrivna.

Svenskt porträttgalleri, böcker uppdelade på olika slags ämbetsmän och yrkeskategorier. Personuppgifterna är knapphändiga, men det finns små porträtt (skiftande kvalitet) av var och en. Ett personregister finns upprättat 1913.

Böcker om utövare av diverse yrken, bl. a. militärer, läkare, tandläkare, apotekare, lärare, journalister, jurister, lantmätare, jägmästare, riksdagsmän, teknologer m.m. Textomfånget är högst varierande och i lite nyare verk kan man finna bra personporträtt.

Under första hälften av 1900-talet blev det populärt att ge ut böcker med förteckning över vilka personer som tagit studenten eller annan examen på en viss skola eller var verksamma inom något samhällsorgan eller region. Utan att vara vidare insatt i tillkomsten av sådana böcker har jag fått intryck av att åtminstone en del av dem var en dåtida affärsidé där omnämnda personer (subskribenter) köpte ett exemplar (ungefär som nutidens skolfoto). Ofta finns porträtt av flertalet omnämnda personer. Personuppgifter är ofta knapphändiga.

Här anges några exempel, hämtade från vad jag själv har i min bokhylla:

Lunds privata elementarskola [”Spyken”] 1900 – 1950 (likartat verk finns för Katedralskolan), ganska små foton, alla inte avbildade

Högre allmänna läroverket för gossar i Malmö 1900 – 1940, ganska små foton, alla inte avbildade

Kristianstads högre allmänna läroverk 1900 – 1965, ganska små foton, alla inte avbildade

Hvilans Lantmannaskola 1887 – 1946, ganska små foton, alla inte avbildade

Lunds stift i ord och bild 1947, ganska små foton, alla inte avbildade

Porträttgalleri från Malmöhus län 1930, lite större foton, alla personer avbildade



Från Svenskt porträttgalleri, lärarkåren.



Från Porträttgalleri från Malmöhus län.



ÅKESSON, BROR, lantbrukare, Krutmöllan, Mlmh. l.
F. 20. 2. 85 av Rasmus Åkesson o. Hanna Månsson. — Vilans Folkhsk. 02-03, Lantm.sk. 05-06. — Lantbr., V. Hoby, Krutmöllan, sed. 07. — K:ovärd, led, av k:orådet, ndm. sed. 30, kronomb. sed. s. å., fd. ordf. i komm.ndn. — RVO, GM f. hästavelns befrämj. vid Rikslantbr.mötet, Sthlm, 30. — G. m. Ellen Persson. Barn: Åke, f. 14; Anna-Greta, f. 16. — Hobby: hästavel.

MÅNSSON, EDVIN, lantbrukare, Krutmöllan, Mlmh. l.

F. 9. 10. 82 i V. Hoby, Mlmh. l., av Anders Månsson o. Elna Andersson. — Lantbr., Krutmöllan, sed. 24. — K:ovärd, ordf. i komm.ndn o. komm.st. — G. m. Edith Månsson. Barn: Bertil, f. 28; Karin, f. 52.

Från Lunds stift i ord och bild.



Exempel från Skånska nationen

Så en liten djupdykning i Lunds universitets nationsböcker. Först en förteckning:

Skånska nationen före afdelningarnes tid 1682-1832, Carl Sjöström, 1897

Skånska nationen 1833-1889, Carl Sjöström, 1904

Småländska nationen i Lund 1668-1868, A H Lundin, 1882

Smålands nation i Lund 1668-1921, Carl Sjöström, 1922

Blekingiska nationen 1697-1900, Carl Sjöström, 1901

Kalmar nation i Lund 1670-1914, Carl Sjöström, 1915

Kalmar nation i Lund 1927-1962, Birgit Arfwidsson, 1965 med personbilder

Studerande Kalmarbor i Lund 1668-1907, Gustaf Karlberg, 1908

Göteborgs nation i Lund 1669-1906, Carl Sjöström, 1907

Östgöta nation i Lund 1668-1913, Ax. Setterdahl, 1913

Norrlands nation i Lund 1757-1842, Carl Sjöström, 1902

Vestgöta nation i Lund 1683-1910, Carl Sjöström, 1911

Vermlands nation i Lund 1682-1907, Carl Sjöström, 1908

Södermanlands nation i Lund, Carl Sjöström, 1911

Ofrälse studenter i Lund utanför nationsindelningen 1710-1814, Barbro Edlund, 1981

Biografiska underrättelser om professorer vid Kungl. universitetet i Lund, 1834

Likartade böcker finns för Uppsala universitet.

Vad kan man då hitta i dessa böcker? Ibland inte mycket mer än vad man kan få fram via kyrkböckerna, men inte så sällan en hel del genealogiska data och stundom en del mer eller mindre pikanta detaljer.

I följande exempel får man ett helt litet gottebord av släktrelationer – kanske inte så lätt överskådligt, men med en hel del uppslag att vidare utforska via andra källor. I bästa fall kan det fungera som en genväg som sparar in en hel del annat mödosamt forskningsarbete.

1266. **Hans Fick**, son af mjölnaren Christian F. († 1764) och Kristina Andersdotter († 1762); f. i Kjefflinge 4 febr. 1727; krögare i Lund; † derstädes 20 mars 1758.

Bröder: *Severin* (1267), *Per* (f. 1731; mjölnare efter fadren; † 1783; g. m. *Petronella Casseur*, som dog 1789) och *Anders* (f. 1736; bryggare i Lund; † ”af mercurium som han intagit” 1778). – Fadren (f. i Kjefflinge 1702) var son af *Hans* (f. 1675; g. 1701 med *Anna Nilsdotter Fintzler*; † 1723), som hade bröderna *Zacharias* (g. 1689 med *Katrina Willasdotter*; sjö tullare på Gottland, hvilkens dotter *Katrina* blef g. m. kyrkoh. i Stenkumla *Olof Dalman*), *Frans* (krigsman utomlands, lät sig ej afhöra) och *Petter* (ryttmästare i Hjerup). – Farfadren var *Christian Fick* (qvartermästare och gästgifvare i Kjefflinge; † 1689), g. m. *Ida Hansdotter*, som 1690 blef omgift med gästgifvaren *Trued Persson*. – Gift i Lund 1753 med *Gundela Persdotter* († 1758), enka efter murmästaren *Anders Olsson*. – Son: *Christian* (f. 1754; smedåldermand i Christianstad; † 1817), som hade söner *Nils Johansson* (f. 1785; stud. blek. 1801); prest; † på Öfvedskloster 1822) och *Jacob* (f. 1787; guldsmed i Christianstad; † 1818), fader till 3619. – Svåger: 1361.

1267. **Severin Fick**, broder till föregående; f. i Kjefflinge 2 mars 1729; fick burskap som hökare i Lund 30 jan. 1751; liksom brodern krögare derstädes; † i Lund 5 dec. 1759.

Köpte 1758 af sin fader en gård vid Stortorget i Lund emellan professor *Munthes* och handl. *Ernst Martinis* gårdar. Gården hade egts af den äldre brodern. – Gift i Nöbbelöf 1753 med *Elisabeth de la Rose*

Nästa exempel visar på text med personuppgifter av sparsamt informationsvärde. För Hein kan man dock söka vidare på hans far, person Nr 351. För Euström kan man inhämta information om en son, Nr 1943, och en svärson, Nr 1679.

1172. **Christian Hein**, son af 351; f. i Västra Vemmenhög 7 juli 1721; inspektor och kronolänsman; † i Vanstad 30 mars 1778.

1173. **Magnus Euström**, son af borgaren Hans Persson; f. i Ystad 29 aug 1718; gick 7 år i Ystads skola; klockare i Cimbris 2 mars 1740; † derstädes 13 mars 1780.

Säger sig skött sångundervisningen i Cimbrishamnns skola hela tiden utan ersättning. Begär därför 1773 hos konsistorium ”Cantors namn och heder”. – Son: 1943. – Svärson: 1679. Man kan även stöta på rysliga händelser som i nedanstående exempel. I dödboken för Ystad Sankt Petri finner man 8 ganska svårtolkade rader om Jakobs öde där det anges att han mördats men historien om gärningsmännen saknas. Man får således här en lättversion av det som sannolikt med viss möda kan vaskas fram från domstolshandlingar.

1175. **Jakob Rosenlund**, son af kavalleristen Nils R.; f. o. 1717, gick 2 år i Ystads skola; hofrättskommisarie; mördad i Ystad i sin säng natten mellan 13 och 14 juni 1781. Vinkyparen *Carl Gustaf Rossou*, som kommit från Fredriksberg i Danmark och nu förhyrde en lokal i en annan byggnad i Rosenlunds gård vid Norregatan, erkände sig hafva begått brottet med biträde af sin hustru *Margreta Friis* (af Ystadsläkt) och 18-års gamla son. De dömdes att mista högra handen och halshuggas, fadren och sonen att steglas, modren att å båle brännas. Fadren hängde sig i fängelset. Modren fick försona sitt brott med risning och sedan spinnhus. En annan deras son Johan Pehr (f. i Ystad 1757; apotekare i Nora 1783; † 1789) ändrade med anledning af föräldrarnes brott sitt namn till *Christjansson*. – Gift i Ystad som auskultant 1748 med *Kristina Halling*.

Så ett exempel på en beskrivning som ger en uppfattning om personliga karaktärsdrag, en i detta fall lite udda person. På detta vis kommer man Christian lite närmare in på livet.

2915. **Christian Möller Allesson**, son af räntmästaren Alle Johan M. († 1823) och Maria Helena Bergh († 1801); f. i Malmö 2 sept. 1793; gick i skolan der; auskultant i skånska hofrätten; e. o. kanslist i kammarrätten 25 okt. 1839; † i Stockholm 1 dec. 1875.

Brorson till 2275. – En högst egen person, i synnerhet ytterligt sparsam. Under sin långa studenttid (30 terminer säges det) företog han flera resor till Tyskland för att besöka en der bosatt broder. På fastlandet färdades han då alltid till fots och begagnade sin faders efterlemnade klädespersedlar, så länge de voro användbara. Då han en gång på ett värdshus qvarglömt ett gammalt paraply, skall han hafva vandrat 12 mil tillbaka för att återhemta det (?). – Erhöll, enligt k. br. 17/5 1867, för sin återstående lifstid *pension å allmänna indragningsstaten* å 400 rdr årligen, från samma års början. Naturligtvis var denna förmån för en person, som aldrig innehaft ord. statstjenst, högst ovanlig, kanske enastående.

– Som skäl för pensionens beviljande uppgafs att M.; till följd af svår döfhets, aldrig kunnat vinna befördran, äfven som hans fattigdom vid 73 års ålder. Att denna ej varit så tryckande, framgår af bouppteckningen, som utvisar att han egde två mindre år 1870 köpta hus i Stockholm, värderade till 7,000 och 5,300 kr., aktier 4,500 kr., i banker insatta penningar m.m. 2,600 kr., hvaremot skulderna endast uppgingo till 1,200 kr. – Ofvannämnde broder var artisten *Lars Möller* (f. 1790; † i Stuttgart 1828). Han kallades i dödsannonsen ”professor *Lorentz Ekeman Allesson*”.

Gift med *Wilhelmina Christina Sofia Westerling*, som öfverlefde honom.

Så återstår då frågan hur man kommer åt dessa böcker. Det är det bästa av allt – de flesta är lättillgängliga! En del finns på Lunds stadsbibliotek. Alla finns på Universitetsbiblioteket i Lund (LUB). De flesta är utplacerade i referensbiblioteket där man bara kan promenera in och fritt börja gräva och ta för sig av önskade uppgifter. Hemlån är inte möjligt. Man får skriva av, kopiera eller fotografera. Uppgifter för en och samma person i olika av dessa källor är inte alltid helt överensstämmande.

Så långt möjligt bör man således, som alltid, försöka verifiera uppgifterna i andra källor. På LUB finns även en del genealogiska verk från de andra nordiska länderna samt från flertalet länder i Europa och en del utomeuropeiska länder tillgängliga.

Följande skildring av en lundensisk lebeman får avsluta exemplen.

2528. **Carl Hjalmar Stenbeck**, son af godsegaren Johan S. (f. 1825 † 1913) och Gustava Hjortén (f. 1831 † 1905); f. i Gudhem, Skaraborgs län, 13 jan. 1859; dimitt. från Jönköping; lemnade Lund 1882; stud. i Ups. (endast en termin) 1883; blef på grund af ögonsjukdom landtbrukare 1884; öfvertog på arrende 1886 egendomen Tynnelsö vid Mälaren, hvilken snart blef en mönstergård, liksom fädernegården Gudhem; † på Sabbatsbergs sjukhus i Stockholm efter långvarigt lidande 12 jan. 1901.

Inom det glada studentlivet i Lund intog snart den unge smålänningen att spela en mera bemärkt roll. Försedd med ett ståtligt och tilldragande yttre, en rik och omsorgsfullt utvecklad musikalisk begåfning, en präktig sångröst, ett vaket sinne för litteratur och konst samt ett hjertevinnande väsen, blef han mycket uppburen. Vid festligheter af skilda slag fick ej ”kamraten”, med hvilket smeknamn vännerna döpt honom, fattas. Till andra sällskapsåfvor hade han ytterligare den att vara en god amatörskådespelare, präktig dansör och fulländad kavaljer. Allt detta gjorde att studierna ej kommo att bedrifvas med tillbörligt allvar. Var som landtman äfven kommunalt intresserad. – Broder till 2776. – Gift å Vårgårda 1886 med *Emma Vilhelmina Heyman* (f. 1864), dotter af godsegaren Aron H. och Hilda Davidsson. – Son: Nils Johan Aron (f. 1887; löjtnant vid Göta lifgarde), gift 1915 med *Kristina Märta Aurora Kinberg* (f. 1895).

Nils Mandahl

Tre lundakvinnor i politiken

Från 1909 var kvinnor valbara till kommun och landsting, även om full politisk rösträtt lät vänta på sig ytterligare ett decennium. Första kvinnan i Lunds stadsfullmäktige blev socialdemokraten Hanna Petersson.

Hanna var bokbindare, utbildad vid Tekniska aftonskolan i Lund med gesällbrev och vidareutbildad vid fackskolan för bokbinderi i Gera, Tyskland. Tillbaka i hemstaden startade hon ett eget bokbinderi 1901 och engagerade sig även i Landsföreningen för



kvinnans politiska rösträtt (LKPR), där hon blev styrelsemedlem. Hon gick tidigt med i Socialdemokraterna, var med om att starta partiets kvinnoklubb i Lund och var dess ordförande under flera år.

1912 valdes hon in i stadsfullmäktige vid ett fyllnadsval och året efter fick hon sällskap av högerns Elna Persson och liberalen Anna Bugge Wicksell. Hanna Petersson var fullmäktigeledamot 1912–16 och 1919–1926.

Flera av hennes kommunala uppdrag rörde utbildning, hon satt bland annat i styrelsen för folkskolorna, yrkesskolan och kommunala mellanskolan. Hon var även ledamot av beredningsutskottet, som förberedde väckta förslag innan de gick till beslut i kommunstyrelsen, liksom i direktionen för Malmöhus läns sjukvårdsinrättning i Lund.

Hanna Kristina föddes den 4 december 1870 i Lund, dotter till stationskarlen Jonas Petersson och Bengta Svensdotter. I familjen fanns ytterligare två döttrar. Båda systrarna utbildade sig till lärare, den äldsta till folkskollärare och den yngre till småskollärare. Ingen av de tre systrarna gifte sig.

Fadern ägde fastigheten 314A, Bytaregatan 5, där Hanna startade sitt bokbinderi. Numera hyser Bytaregatan 5 caféet ”Ebbas skaffereri”.

Hanna Petersson avled 1959 och är begravd på klosterkyrkogården i Lund.

Elna Persson utexaminerades 1886 vid seminariet i Lund. Efter tio år i skolorna i Östra Karaby, Värpinge och S:t Peters kloster övergav hon undervisningen för att i stället starta en vitvaruaffär.¹



I likhet med Hanna Petersson gick hennes väg in i politiken via en styrelsepost i LKPR från 1904. Elna var även kassaförvaltare för

Fredrika Bremer-förbundets lundakrets.

Partikamraten Hilma Borelius skrev en hyllning i LKPR:s tidskrift *Rösträtt för kvinnor* med anledning av hennes 50-årsdag. Elna Persson, menade hon, var en av rösträttsföreningens mest värderade styrelsemedlemmar, med ett sällsynt klart huvud och ett sunt omdöme, varmt hjärtelag, humor och en omutlig rättskänsla. Dessutom expedierade hon i sin egen butik ”de inflytelserika herrar som passa på att tala kommunalpolitik med fröken Persson, medan de köpa kragar och näsdukar av henne.”

Även Elna Persson deltog i styrelsen för Lunds olika utbildningsanstalter. Hon var också stadsrevisor 1914–15, satt i beredningsutskottet 1923–31 och i styrelsen för Borgerliga valmansförbundet i Lund samt för landstinget. Elna Persson var stadsfullmäktig 1913–1934.

Lantbrukardottern Elna Persson föddes på nyårsafton 1866 i Svalöv. Hennes föräldrar var hemmansägaren Per Nilsson och hans hustru Anna Svensdotter. Hon var näst äldst av tio syskon, två av dem döda som små. Systemen Cecilia öppnade sedermera en paraplyaffär i

¹ I äldre språkbruk var vitvaror beteckningen för exvis lakans- och handduksväv, band och spetsar. I dag har

ordet övergått till att huvudsakligen betyda hushållsmaskiner.

Lund och den yngre systemen Maria blev småskollärare i bland annat Hardeberga.

Elna blev 76 år och bodde mot slutet av sitt liv på Karl XI-gatan tillsammans med systemen Maria. Hon ligger begravd på Norra kyrkogården.

Hennes vitvaruaffär, som hon drev mellan 1896 och 1934, låg på Lilla Fiskaregatan 23 i Lund. I dag finns Galleri Kammaren på adressen.

Anna Bugge Wicksell är troligen den mest kända i trion. Hon var ledamot av Lunds stadsfull-



mäktige från 1913 till 1918, sedan gick hon vidare till andra uppdrag, efter att också ha varit stadsrevisor i Lund ett år.

Under åren i Lund var hon bland annat en av initiativ-

tagarna till den lokala rösträttsföreningen och tidvis dess ordförande. Hon var även djupt engagerad i fredsfrågan, tog initiativ till den lokala fredsfröningen i Lund och bildandet av Svenska Fredsförbundet 1911. Hon skrev flitigt politiska debattinlägg i rösträtts- och fredsfrågor. Samtidigt hann hon med att kombinera sin norska fil.kand. med en jur.kand. i Lund, efter ett visst motstånd från universitetets sida.

År 1920 utsågs Anna till svensk delegat i det nybildade Nationernas förbund i Genève. Hon var

en av de endast tre kvinnliga delegaterna i generalförsamlingen, alla från Skandinavien. Hon kom även att som enda kvinna utses till ledamot av mandatkommissionen.

Inom rösträttsrörelsen är hon känd för ”den Wicksellska upptäckten”, då hon fann en lucka i skattelagstiftningen genom vilken gifta kvinnor kunde få en egen skattsedel och därigenom kommunal rösträtt.

Anna Bugge Wicksell var själv inte gift. Efternamnet hade hon ”lånat” av sin livskamrat, professorn i nationalekonomi Knut Wicksell. Paret fick två söner tillsammans och sonen Sven blev Lunds första professor i statistik. Sonen Finn studerade medicin. Han avled som tjugooåring av en skallfraktur efter att ha fallit ut genom ett fönster på andra våningen. Familjen Bugge Wicksell bodde på Sölvegatan, Linero och de sista åren i Lund på Svanegatan. 1917 flyttade man till Danderyd.

Anna Kristine Margrethe Bugge föddes 1862 i norska Egersund. Under sina studieår i Kristiania engagerade hon sig i kvinno- och fredsrorelsen. I samband med ett nordiskt kvinnosaksmöte i Köpenhamn 1888 träffade hon sin blivande partner, som var välkänd även i Norge. Knut Wicksell hade mycket radikala åsikter i äktenskapsfrågan och var emot att kvinnan skulle ställas under makens förmyndarskap. Ett år efter mötet ingick paret ett samvetsäktenskap, efter att ha undertecknat ett juridiskt kontrakt om samlevnaden. Anna Bugge Wicksell avled i Danderyd 1928.

Marianne Kindgren

Myndighetsåldern för kvinna var enligt 1863 års lag 25 år under förutsättning att hon var ogift. Redan förut blev änkor oavsett ålder myndiga vid makens död. Antalet kvinnor som hade rösträtt var försumbart.

Den kommunala rösträtten för myndiga ogifta kvinnor utsträcktes år 1909 till att även omfatta gifta kvinnor, och samma år blev kvinnor även valbara till kommun och landsting. Vid kommunalvalen 1910 valdes 38 kvinnor in i kommunerna runtom i Sverige.

Källor:

www2.ub.gu.se/kvinn/portaler/rostratt

Kyrkböcker för Lunds domkyrkoförsamling, Svalöv och Danderyd.

Svensson, Magnus & Sandblad, John, *Historik över staden Lund och dess stadsfullmäktigeinstitution*. Lund 1940.

Elna Persson, 50 år, Artikel i Rösträtt för kvinnor 1 jan 1917, signerad H. B.

Wahlborg och Hedberg: Svenska kvinnor från skilda verksamhetsområden: Biografisk uppslagsbok (1914) www.runeberg.org

Släktens sekel på Stäket

År 1846 kom Frans Axel Tornberg till handelsgården Stäket i centrala Lund. Där levde och verkade han i 60 år till sin död 1906. Två ogifta döttrar bodde där i ytterligare 40 år. Seklet då denna familj bodde i, verkade och senare även ägde 1500-talshuset Stäket är fantasieggande.



Frans Tornberg (1828–1906) fick 1846 arbete i handelsman Josef Stäcks bolag. Sonen Adolf Stäck övertog verksamheten vid Stäket år 1849. Adolf Stäcks fru Catharina Krook (1813–1875) var nästkusin med Frans mor Christina Leth. Båda stammade från prästsläkten Kiellman. Ett släktband tillkom när Frans år 1864 gifte sig med Catharina Krooks markant yngre kusin **Christina Kiellman** (1840–1920). Paret fick tre söner och tre döttrar åren 1865–1878.

Ett första band mellan släkterna Tornberg och Kiellman gavs genom Frans far, kronolänsman, klockare med mera **Gustaf David Tornberg** (1787–1841). År 1808 blev han gift med **Christina Leth** (1789–1855). Hon var dotter till Carl Georg Leth (1748–1815), som var kronolänsman i Järrestads distrikt (L). Svärsonen Gustaf fick överta krl Leths befattning. Christina Leth kom från Kiellmansläkten via sin mor Anna Kiellman (1753–1834).

Välkända Stäket har fått sitt namn efter far och son Josef och Adolf Stäck som från 1819 bedrev handel i denna historiska storgård.

Catharina Krook var gift med handelsman Adolf Stäck (1803–1862). På sin mors sida stammade hon från den skånska prästsläkten Kiellman som kan spåras till tidigt 1600-tal.

I den medeltida gården med flera hus levde och verkade många, ej få var släkt. Utöver handel fanns även uthyrning av rum till studenter och stall för besökarens hästar. Denna gamla högreståndsmiljö hade en storhetstid i centrala Lund med familjerna Stäck och efterföljarna Tornberg/Lundgren.

Adolf Stäck dog 1862 bara 59 år gammal. Då hade Frans Tornberg varit i Stäket i 16 år. Året innan, 1861, övertog han ägandet av Stäket fastighet och driften av företaget. Frans bedrev handel med spannmål samt vin och sprit.

Vördsam anmälan.

Att jag redan från och med detta årets början öfverlemnadt min **Handelsrörelse** till min i femton års tid hafda medhjelpare Herr **F. A. Tornberg**, får jag härmed äran tillkännagifva. Lund den 28 Juni 1861. **G. A. Stäck.**

Refererande till förestående Circulair, försätter jag i eget namn och på oförändrat sätt, den af Herr **G. A. Stäck** härstädes innehafda **Handelsrörelse**, hvilket jag härmed har äran, författningen likmätigt, tillkännagifva. Lund den 28 Juni 1861. **F. A. Tornberg.**

Advokat Hans Tornberg i Lund skriver i en artikel 2020 att Frans Tornberg kunde förvärva Stäket "...med god hjälp av ett förhållandevis stort lån från storebror Carl Abraham...".

Denne **Carl Abraham Tornberg** (1809–1886) var länge yrkesmilitär och gav logi och försörjning till sin mor, änkan Christina Leth-Tornberg och minderåriga syskon när deras far Gustaf David hastigt dött år 1841. Detta var möjligt då Abraham tilldelats det rejäla militiebostället Härderupsgården i Fränninge.

Hans Tornberg fortsätter i sin artikel:
 "...Carl Abraham T pensionerades som underlöjtnant...Sedan tjänstgjorde han i ett par decennier, fram till 1883, som statens kontrollör av brännvinstillverkningen i stora delar av Skåne. 1882 flyttade han och hustrun Mathilda [Hintze] till Lund, Krafts rote nr 77, [Östra Mårtensgatan 5], som blev hans sista bostad. Fastigheten från 1700-talet finns fortfarande kvar och är numera Nordic Hotel, bara ett par hundra meter från Stora Södergatan 7...mitt hem sedan 1986. Tvärs över finns den kända fastigheten Stäket..."

Farfars farfar Carl Abraham Tornberg avled 1886. Han begravdes på Östra kyrkogården..."



Centralt på Östra kyrkogården i Lund vilar Carl Abraham Tornberg ganska nära sin yngre bror Frans Axel med familj, på ömse sidor av det storslagna monumentet över Carl Agardh.



Fotona ovan visar gravplatsen för köpman Frans Axel Tornberg

Första barnet till Frans och Christina blev dottern Anna Maria Tornberg 1865. Hon dog 1906, bara några veckor efter att fadern Frans Tornberg gått bort efter ett långt och rikt liv på Stäket.

Christinas syster **Andriette Kiellman** (1844–1938) flyttade också in på handelsgården med sin make och Frans jämnåriga vän **Lars Johan Lundgren** (1828–1906). Familjerna Tornberg och Lundgren levde och verkade där tillsammans under decennier. Båda familjerna bedrev handel i den gamla gården.

Alliansen mellan dessa släkter varade mycket länge och gynnade sannolikt båda, gav stabilitet och troligen visst välstånd.

Frans Axel dog 1906 och bodde i Stäket till sin död. Ogifta dottern Clara dog där 1946 – exakt 100 år efter att fadern Frans kom dit.

Så förgick familjen Tornbergs sekel på Stäket



Ur "Fru Görvels gård i Lund", Gamla Lund XIX 1937, sid 6:

"År 1758 genomfördes en fortlöpande numrering av alla Lunds tomter, vilken med mindre ändringar förblivit gällande intill år 1927. Stäket och det Borgska medeltidshuset hörde då till en och samma fastighet, vilken vid numreringen erhöill numret 213"

Kartan ovan visar kvarteret Färgaren och är ett utdrag från Lunds Stadskarta 1896, inskannad och lagrad av Lunds Släktforskarförening

Enligt projektet "Lund inom vallarna" ägdes fastigheterna 211 och 212A av L J Lundgren och nr 212B och 213A (inklusive Stäket) av F A Tornberg.



Familjerna Tornberg och Lundgren ca 1880, Stäket Lund (från släktarkiv hos ättling)

- | | |
|--|---|
| 1. Ebba Tornberg (1875–1954) | 10. Knut Sandberg (1856–1939) |
| 2. Axel Tornberg (1874–1965) | 11. Anna Lundgren Burreau (1863–1948) |
| 3. Clara Tornberg (1869–1946) | 12. Lars Johan Lundgren (1828–1906) |
| 4. Erik Tornberg (1867–1949) | 13. Johan Lundgren (1876–1942) |
| 5. Anna Tornberg (1865–1906) | 14. Alma Lundgren (1878–1964) |
| 6. Carl Johan Burreau (1848–1932) | 15. Christina Kiellman Tornberg (1840–1920) |
| 7. Georg Witthoff (1860–1924) | 16. Frans Axel Tornberg (1828–1906) |
| 8. Clara Lundgren Witthoff (1861–1940) | 17. Andriette Kiellman Lundgren (1844–1938) |
| 9. Ulrica Bern (1879–1936) | 18. Thorsten Lundgren (1886–1966) |

ACC. N.R. <i>No. 7455 : 1-29</i>		LUNDS UNIV. FOLKMINNES- ARKIV —♦—
Landskap: Skåne	Upptecknat av: Walter Welin	
Härad: Torna	Adress:	
Söcken: Lunds stad	Berättat av: FRU MARIA BERN	
Uppteckningsår: 1941	Född år 1874 i Lund	

Maria Lundgren, gift Bern och född å Stäket 1874, intervjuades 1941 för Folkminnesarkivet. Där ges många episoder om livet och traditionerna i Stäket. I huset bodde också de anställda i respektive köpmans företag.

Det är ett liv från en svunnen högreståndsmiljö vi får en inblick i.

Om nyår: *"...På nyårsafton hade vi alltid lotterier i granen hemma hos oss. Vi hade fullt med småsaker i granen, och både gamla och unga fick vara med. Alla vann, en blyerts eller sådant. Men 90-åringen blev minst lika glad som sexåringen för vad han vann..."*

Livet skildras även via följande utdrag ur *Tre gårdar i Lund*: *"Christine var g m handlande Frans Tornberg, som hade vin och sprit i Stäket...Lundgrens affär...låg i hörnet Stora Södergatan-Kattesund, en trång butik med en mängd hyllor och ett mörkt kontor. Detta revs 1885 och ett nytt trevåningshus byggdes...I det nya huset rörde sig ett myller av folk. På gården fanns stallar och spiltor för kundernas hästar.*

Innanför gården fanns den underbaraste trädgård med stora päronträd och två valnöts-träd. Inne på "bonnakontoret" slog sig bönderna ner och åt medhavd matsäck. Lundgren fick ta emot många bekymmer och hjälpte där han kunde..."

Efter Tornbergs tid köptes Stäket av Lunds stad, som efter rivning av en del av byggnaderna lät omvandla den kvarvarande delen till den restaurang som fick namnet *Stäket*.

Kuriosa är hur vissa förnamn finns frekvent i släkten Tornberg. Denna artikels Frans bar t.ex. även förnamnen Axel och Engelbrekt, båda vanliga i släkten in i nutid. En farbror till Frans var svärdsmanen Axel Engelbrekt Thornberg (1795–1881) förfader till undertecknad. Han dog hos sonen Abraham Engelbrekt (1845–1923), som bland annat hade sonsonen Axel Engelbrekt.

Arne Thornberg

Källor:

Blomqvist, Ragnar: *Fru Görvels gård i Lund* Föreningen Gamla Lund XIX 1937
Folkminnesarkivet, Lund: *Intervjuer Stäket 1941*
Kyrkböcker för främst Lund och Fränninge
Landsantikvarien i Skåne: *Östra kyrkogården i Lund* Regionmuseet i Kristianstad 2014.
Lunds Släktforskarförening: *Databas Lund inom vallarna*
Rudberg, Inger: *Tre gårdar i Lund* 1995
Släktarkiv via ättlingar till artikelns familj Tornberg
Tornberg, Hans: *Biografisk artikel* Lund 2020

Anslutning till våra digitala medlemsmöten

Inför varje mötestillfälle kommer vi att skicka ut en inbjudan med en länk. Samma information kommer att finnas på vår hemsida.

Klicka på den länk till mötet du fått med inbjudan, eller kopiera länken och klistra in den i din webbläsare. Då öppnas ett Zoomfönster och beroende på vilken webbläsare man använder och om Zoom redan finns installerat så ser bilden lite olika ut.

Om Zoom redan finns installerat så kommer det en dialogruta som ber dig öppna Zoom Meetings. I Google Chrome kan det se ut så här.



Om Zoom inte är installerat så finns det i nederdelen av Zoomfönstret en "klickbar" text `download and run Zoom`. Klicka på denna och följ instruktionerna för nedladdning och installation av programmet. I vissa fall kanske nedladdningen startas automatiskt.

Under uppstart av programmet får du en fråga om att ange ditt namn, skriv gärna både för- och efternamn, så andra mötesdeltagare vet vem du är.

När programmet öppnas välj "Join with computer audio". Det innebär att du ansluter ljudet via en mikrofon ansluten till datorn (t ex. headset).

Då man kommer in i mötet kan det se ut så här:



Exempel på ett mötesfönster, med deltagarlistan till höger. Efter varje namn syns det om mikrofon och videokamera är påslagna.

Längst ned på mötessidan finns det en panel där du kan styra olika funktioner. Om panelen inte syns så rör musen i nederkant av bilden så dyker den upp.



Ljud och bild

Längst till vänster finns knapparna ”Mute/Unmute” och ”Stop/Start Video”. Vilket alternativ som syns beror på vilka mötesinställningar som är gjorda.

Genom att trycka på ”Mute/Unmute” och ”Stop/Start Video” stänger man av eller sätter på mikrofon och kamera. Se till att mikrofonen är avstängd om ni är många i mötet.

Se deltagarna

När man trycker på ”Participants” öppnas ett fönster i högerkanten av bilden. Där syns en lista på samtliga deltagare som är med i mötet. Det syns också om deras mikrofoner och videokameror är påslagna, och om någon räcker upp handen.



Begär ordet

Om det är många deltagare i ett möte kan man behöva begära ordet när man vill säga något. Allra längst ned i rutan med deltagarlistan finns knappen ”Raise hand”. Den används för att påkalla uppmärksamhet från den som leder mötet.

Värden/hosten ser då en lista i sitt fönster där de som vill prata kommer i den ordning man begärt ordet.

När du fått ordet sätt på mikrofonen och ta ner handen genom att trycka på ”Lower Hand”. När du talat färdigt stäng gärna av mikrofonen igen.

Dela skärm

Under den gröna knappen ”Share Screen” i panelen döljer sig ett kraftfullt verktyg. Man har här möjlighet att dela sin skärm, eller en applikation som man har öppen.

Skicka meddelande

Längst ned på den stora mötessidan finns panelen med knappen ”Chat”. När du trycker på den öppnas ett chatfönster i högerkanten av den stora mötesbilden (samma ställe där mötesdeltagarna syns). Där kan man kommentera eller skicka meddelanden till alla mötesdeltagare under pågående möte – eller till enskilda deltagare.

Glöm inte att om panelen inte syns så rör musen i nederkant av bilden så dyker den upp. Den funktionen kan ibland vara gömd under ”More”.



Verksamhetsberättelse för Lunds Släktforskarförening 2021

Styrelsen har efter årsmötet haft följande sammansättning under året:

Ordförande:	Claes Westrup
Vice ordförande:	Bengt Schultz
Sekreterare:	Margareta Arnell
Kassör:	Lars Åke Sellberg
Övriga ledamöter:	Anders Lindberg Marianne Kindgren Nils Mandahl

Revisorer: Nils-Erik Persson och Berne Jönsson

Revisorssuppleant: Rolf Nilsson.

Valkommitté: Magnus Hellblom (sammanställande)

Lundagenealogen:

Föreningens tidning, **Lundagenealogen**, har under året utkommit med två nummer.

Redaktionskommitté: Eva von Rosen (redaktör och sammanställande)

Marianne Kindgren, Bengt Schultz, Claes Westrup, Nils Mandahl och Bo Nordenfors.

Expedition:

Föreningen har utrymmen i Skånes Släktforskarförbunds (SkSF) expedition på Arkivcentrum Syd. SkSF har bemanning på torsdagar mellan kl. 09.00 - 12.00. Här kan du besöka SkSF:s och LSF:s referensbibliotek, köpa böcker och CD-skivor. På grund av coronapandemin har expeditionen varit obemannad sedan mars 2020.

Hemsida:

Lars Åke Sellberg är ansvarig för föreningens hemsida och uppdateringar görs kontinuerligt. Den officiella webbadressen är www.lundsslaktforskarforening.se. Föreningen finns även på Facebook. Hemsidan kan även nås med adress: www.lundsslaktforskarforening.se

Medlemsantal:

Föreningen har 170 medlemmar.

Ekonomi:

Föreningens ekonomi framgår av den ekonomiska berättelsen.

Sammanträden:

Styrelsen har under året haft 11 protokollförda sammanträden.

Medlemskap i Sveriges Släktforskarförbund och Skånes Släktforskarförbund. Föreningen är också medlem i Skånes Arkivförbund. Arkivförbundet handhar och förvarar föreningens arkivmaterial.

Medlemsverksamhet under 2021

På grund av den rådande coronasituationen och gällande restriktioner genomfördes hela vårens program digitalt.

Lördagen den 16 januari: Släktforskningens dag

Tema: **Samhällets skuggsida i arkivens ljus**

Vår förening arrangerade detta evenemang tillsammans med Stadsbiblioteket i Lund

Föredrag av arkivarie Jan-Eric Bruun, Riksarkivet i Lund, om **Att forska om brott i arkiv**

Till följd av rådande restriktioner spelades föredraget in som en film. LSF kunde därför inte heller, som vanligt, ha stationer där vi svarar på frågor om släktforskning.

Forum: Föredraget kunde ses genom anslutning till en digital länk via bibliotekets hemsida.

Cirka 200 visningar, varav cirka 40 såg hela föredraget

Torsdagen den 11 februari Årsmöte

Efteråt presenterade Margareta Arnell och Claes Westrup LSF:s projekt **Lund inom vallarna**, baserat på adresskalendern *Fastigheter och fastighetsägare i Lund 1885*, som resulterat i en databas vilken är tillgänglig för våra medlemmar

19 deltagare

Forum: digitalt via Zoom

Torsdagen den 11 mars Medlemsträff

Föredrag av skåneguiden Agneta Eriksson om **Möt lundakvinnor med attityd**

Forum: digitalt via Zoom

21 deltagare

Torsdagen den 15 april Medlemsträff

Föredrag av stadsantikvarie Henrik Borg, Stadsbyggnadskontoret, om **Industrierna på Västerbro – en del av kulturarvet**

18 deltagare

Forum: digitalt via Zoom

Torsdagen den 6 maj Medlemsträff

Föredrag av arkivarie Anette Sarnäs, Malmö stadsarkiv, om **Änglamakerskor och smådjävar**

Forum: digitalt via Zoom

16 deltagare

Släktforskarvecka Skåne, måndagen 5 juli

Föreningen presenterade projektet Lund inom vallarna digitalt via Zoom

~40 deltagare

Föreningen ordade även en rundvandring på Norra kyrkogården

10 deltagare

Torsdagen den 16 september Medlemsträff

Föredrag av bebyggelseantikvarie Otto Ryding om **Skorstenarnas stad – ett föredrag om Lunds industrihistoria**

14 deltagare

Forum: digitalt via Zoom

Torsdagen den 14 oktober Medlemsträff

Föredrag av Birgitta Bommarco om **Utvandringen från Färs härad till Amerika 1857**

Lokal: Träffpunkt Laurentiigatan 18

16 deltagare

Torsdagen den 11 november Medlemsträff

Föredrag av Birgitta Calagos: **Ett ståtligt moment över svensk kvinnogärning. Cilluf Olsson 1847–1916.**

Lokal: Träffpunkt Laurentiigatan 18

8 deltagare

Lördagen den 13 november

Arkivens Dag – **Röster i arkiven**. Föreningen deltog med ett informationsbord, där ”Lund inom Vallarna” presenterades.

Föreningens CD-skivor och publikationer fanns till försäljning.

125 deltagare

Torsdagen den 9 december Medlemsträff *

Föredrag av fil. dr. Fredrik Egefur, chef för Arbetarrörelsens arkiv i Malmö: **Arbetaren har inget fosterland - den ungsocialistiska rörelsen i Skåne 1900–1910.**

Lokal: Träffpunkt Laurentiigatan 18

13 deltagare

Nyhetsbrev

Till de medlemmar som har anmält en e-postadress, har föreningen skickat ut ett Nyhetsbrev c:a 1 vecka före de olika aktiviteterna med information om respektive aktivitet som en påminnelse. Nyhetsbrev har även gått ut vid vissa andra aktiviteter som t.ex. DNA-kaféer.

Efter en rundringning till de medlemmar som inte anmält sig till nyhetsbrevet, når vi nu upp mot 90% av medlemmarna på detta sätt. Det ger oss större möjligheter att nå ut till alla både med påminnelser av aktiviteter och vid eventuella nödvändiga programförändringar.

Projekt

Sveriges Släktforskarförbunds projekt ”**Namn åt de döda**” har pågått under hela året. Projektet är utökat med att även omfatta åren 1830–1859. Från vår förening har Rolf Nilsson och Kerstin Olsson deltagit.

Skånes Släktforskarförbund och Landsarkivet står som ansvariga för projektet ”**Oäkta barn**”, med en projektgrupp där Berit Aronsson ingår. Även Rolf Carlsson och Kerstin Olsson har arbetat med projektet. Arbetet har blivit lidande av att den beställda fotograferingen av domböcker inte har kunnat genomföras på grund av corona-restriktionerna.

Projektet ”**Lund inom vallarna**” avslutades i början av året och lanserades i samband med föreningens årsmöte. Syftet var att digitalisera innehållet i en handskrift från 1885 av Robert Englundh *Förteckning över fastigheter och fastighetsägare i Lund*. Skriften innehåller en översättning mellan stadens gamla tomtnummer och gatuadresser. Materialet är sökbart och tillgängligt för medlemmar efter begäran om personligt lösenord.

Jourhavande släktforskare på ACS och Jourhavande släktforskare på Stadsbiblioteket:

Dessa verksamheter har legat nere på grund av de rådande corona-restriktionerna.

Kom Loss:

Som en kompensation för de inställda jourhavandeaktiviteterna har föreningen infört en hjälpbrevlåda, som är uppbyggd kring en specifik e-postadress, dit man kan skicka in sina frågor, när man behöver lite hjälp för att komma vidare i sin forskning. Funktionen nås via hemsidan.

Antal frågor under året: 9

Konferenser

Lördagen den 30 januari: Skånes Släktforskarförbunds ordförandekonferens genomfördes som ett Zoom-möte. Från vår förening deltog Claes Westrup.

Lördagen den 27 mars: Skånes Släktforskarförbunds årsstämma. Stämman hölls digitalt. Ombud för föreningen var: Claes Westrup, Anders Lindberg, Bo Nordenfors och Katarina Möller.

Lördagen den 4 september: Sveriges Släktforskarförbunds riksstämma. Stämman hölls digitalt. Från vår förening deltog Claes Westrup

SSF:s workshop om digitala möten helgen 9 – 10 oktober Från vår förening deltog Claes Westrup och Marianne Kindgren.

Lördagen den 30 oktober: Skånes Släktforskarförbunds ordförande- och samrådskonferens arrangerades av Österlens Släkt- och Folklivsforskarförening och hölls i Glemmingebro. Från vår förening deltog Claes Westrup.

Styrelsens tack för verksamhetsåret

Styrelsen ber att framföra ett varmt tack till alla medlemmar och deltagare i föreningens verksamhet.

Claes Westrup

Bengt Schultz

Margareta Arnell

Lars Åke Sellberg

Marianne Kindgren

Anders Lindberg

Nils Mandahl

Tips för släktforskare från Rötterbokhandeln

Släktforska i Tyskland ger en grundläggande vägledning i hur du hittar rätt i arkiven i Tyskland och tidigare tyska områden tillsammans med en inblick i tysk historia

Släktforska utanför Norden är en handbok för den som vill börja leta efter anor som invandrat till Sverige under de senaste 160 åren.

Skånes Släktforskarförbund ordnar även en digital föreläsning den 19 januari med författaren Thomas Fürth.

Anmälan på www.sgfm.se



Sveriges dödbok är för tillfället slutsåld men ny leverans väntas under januari.

Lunds Släktforskarförening LSF

Org.nr: 802420-3997

E-post: info@lundsslaktforskarforening.se

Hemsida www.lundsslaktforskarforening.se

c/o Lars Åke Sellberg, Husmansvägen 10, 227 38 Lund

Medlemsavgiften är 180 kr/år. Makar/sambos betalar 240 kr/år tillsammans. Avgiften för personer bosatta utomlands är 200 kr/år. För dem, som inte varit medlemmar tidigare och som anmäler sig efter 1/8, gäller halv avgift. Medlemsavgiften sätts in på pg 498 4745-2.

Glöm inte att ange namn, adress och för vilket år avgiften gäller.

De medlemmar som så önskar, kan förutom namn och adress även ange en mailadress. Då detta enligt GDPR är en icke verksamhetskritisk uppgift, så krävs ett aktivt medgivande från medlemmen, att LSF får lagra mailadressen. LSF tolkar en angiven mailadress som ett sådant medgivande. LSF uppdaterar sin sändlista för Nyhetsbrev med den anmälda mailadressen.

De medlemmar som önskar få Lundagenealogen digitalt som pdf, kan anmäla detta till mailadressen nedan. Regelverket för lagring av mailadress är detsamma som för nyhetsbrevet

medlem@lundsslaktforskarforening.se

Lunds Släktforskarförenings hantering av medlemsuppgifter är anpassade till kraven i Data-skyddsförordningen (GDPR). Detta finns beskrivet på hemsidan under rubriken "Om LSF".

Styrelse

Ordförande: Claes Westrup

e-post: claes@westrup.se

Vice ordförande: Bengt Schultz

e-post: bengt.schultz@telia.com

Sekreterare: Margareta Arnell

e-post: margaretau.arnell@telia.com

Kassör: Lars Åke Sellberg

e-post: la.sellberg@gmail.com

Övriga styrelsemedlemmar:

Anders Lindberg

e-post: aelindberg2004@yahoo.se

Marianne Kindgren

e-post: mykindgren@gmail.com

Nils Mandahl

e-post: nils.mandahl@med.lu.se

Redaktionskommitté för Lundagenealogen

Redaktör: Eva von Rosen

E-post: redaktor@lundsslaktforskarforening.se

Ansvarig utgivare: Claes Westrup

Marianne Kindgren

Bengt Schultz

Nils Mandahl

Bo Nordenfors

e-post: bo.nordenfors@gmail.com

Revisorer

Nils-Erik Persson (sammanställande) och Berne Jönsson

Revisorssuppleant

Rolf Nilsson

Valberedning: Magnus Hellblom (sammanställande)

Föreningen, som hade 170 medlemmar vid utgången av år 2021, är ansluten till Skånes Släktforskarförbund och Sveriges Släktforskarförbund.

Program våren 2022

Till Släktforskningens dag behövs ingen föransmälan. För övriga tillfällen är det bra om ni anmäler er via anmälningsformulär på föreningens hemsida. För de som vill ansluta digitalt är anmälan obligatorisk, eftersom vi skall skicka ut en länk till respektive möte.

Förutom Släktforskningens dag och studiebesöket i maj hålls samtliga träffar på Träffpunkten Laurentiigatan 18 (till vänster in på gården).

Lördagen den 15 januari kl. 10.00 – 14.00. Släktforskningens dag

Tema: **Släktplatser**

Kl. 11.00 Komplettera släktforskning med hembygdsforskning - föredrag av Holger Anderson från Vallkärra-Torns hembygdsförening.

I vilka hus och gårdar har mina förfäder bott, hur såg det ut och hur var det att leva där? Med hjälp av kartor, hembygdsarkiv och andra källor kan man få fram så mycket mer om deras levnadsförhållanden. Föredraget ger tips på, var man kan leta och hur man får fram olika uppgifter.

Vår förening arrangerar denna dag tillsammans med Stadsbiblioteket i Lund. Vi ger även information och rådgivning om släktforskning på plats. Programmet annonseras i Stadsbibliotekets månadsprogram. Lokal: Atriumgården, Lunds stadsbibliotek, S:t Petri kyrkogata 6.

Torsdagen den 27 januari kl. 19.00. Medlemscafé

Tanken är att vi skall träffas och diskutera både släktforskarfrågor och tekniska datorfrågor t.ex. Zoom. Föreningens ambition är att några av våra möten skall hållas som en kombination av fysiskt och digitalt möte (hybridmöte). Den som vill ha hjälp med exempelvis Zoom, tar med egen dator och så hjälper vi till. Förbered även gärna släktforskarfrågor, både av generell art och specifika frågor.

Torsdagen den 10 februari kl. 19.00. Årsmöte

Efter mötet berättar Anna Ketola, chef på Skånes Arkivförbund, om "**Enskilda arkiv - där det lilla är en del i det stora och det stora är en del i det lilla**". Vad kan forskare hitta i samlingarna? Hur kan organisationer och enskilda personer tänka för att bevara sina handlingar och arkiv?

Torsdagen den 17 mars kl. 19.00. DNA - Senaste nytt med Magnus Hellblom

Skicka in generella frågor och få svaren på medlemsmötet. Mötet kan även nås på Zoom

Torsdagen den 14 april kl. 19.00. Anders Lindberg om att **Söka danska släktingar** - hur man letar i Danmark efter sina anor. Vilka olika databaser kan man använda?

Torsdagarna den 5 och 12 maj kl. 14.00. Studiebesök, visning av **Stadsbibliotekets Lundasamling** Då antalet besökare är maximerat till 15 personer per gång har vi planerat två tillfällen. Samling på trappan till Stadsbiblioteket. **Föransmälan krävs.**

Torsdagen den 17 februari och torsdagen den 24 mars kl. 16.00 – 18.00.

Anders Lindberg och Bengt Schultz är jourhavande släktforskare på Stadsbiblioteket

Välkomna
Programmet i samarbete med Sensus Studieförbund

sensus
STUDIEFÖRBUND